

## KATAR DIŐ POLİTİKASINDA ARABULUCULUĐUN GERİ DÖNÜŐÜ:

# DOHA'DA AFGAN HÜKÜMETİ-TALİBAN GÖRÜŐMELERİ

“

1995'deki iktidar deđiŐimi sonrası dıŐ ve iç politikasında önemli dönüŐümleri baŐlatan Doha yönetimi, bu süreci 2013'te diđer bir emir deđiŐimi ile hızlandırmıŐtır. Katar'ın yeni emiri Őeyh Temim b. Hamid b. Halife es-Sânî, babası gibi Katar'ın bölgesel geliŐmelerde daha otonom dıŐ politika izleme yöneliminde ısrarcı olmaya devam etmiŐtir.

”

**Dr. Mustafa Yetim**

*Uzman, ORSAM*

**K**örfez'in öne çıkan aktörlerinden Katar'ın cođrafî-nüfus kapasitesine oranla Körfez ve Ortadođu bölgesinde bu denli aktif ve etkili bir aktör olmaya çalıŐması pek çok akademik ve akademik olmayan tartıŐmanın merkezinde oturmuŐ-



tur. 1995'deki iktidar deęiřimi sonrası dıř ve i politikasında nemli dnřmleri bařlatan Doha ynetimi, bu sreci 2013'te dięer bir emir deęiřimi ile hızlandırmıřtır. Katar'ın yeni emiri řeyh Temim b. Hamid b. Halife es-Sani, babası gibi Katar'ın blgesel geliřmelerde daha otonom dıř politika izleme yneliminde ısrarcı olmaya devam etmiřtir. Bu temel politika ynelimi Suudi Arabistan (SA) gibi daha nce bu lke zerinde daha fazla etki sahibi olan ve Krfez blgesinde hegemon pozisyonunu srdrmek isteyen lkeler tarafından

sert bir řekilde eleřtirilse de Doha ynetimi, İnan ve zellikle Trkiye gibi lkeler ile iliřkilerini gçlendirerek Krfez blgesinde dengeleme arayıřını hızlandırmıřtır.

“

**7 Haziran 2017'de uzun sredir kontroll devam eden Katar ve BAE-SA arasındaki gerilim su yzne kmıř ve bu olay sonrasında Doha ynetimi ve ABD arasındaki iliřkilerde de kısa sreli gerginlik yařanmıřtır. Bu olumsuz geliřmeye raęmen, Doha ynetimi lkesinde asker ssne ev sahiplięi yaptığı ABD ynetimi bařta olmak zere Avrupa Birlięi (AB) lkeleri, Hindistan, Rusya ve in gibi dięer kresel aktrlerle ok taraflı diplomasi geliřtirerek 7 Haziran'ın olumsuz etkilerini yumuřatmaya alıřmıřtır.**

”

Blgesel giriřimlerin yanı sıra Katar, SA ve Birleřik Arap Emirlikleri (BAE) gibi lkelerin Doha ynetimi aleyhine ynelik kampanyalarına raęmen uluslararası alanda da ok boyutlu diplomasi izlemeye devam etmiřtir. 7 Haziran 2017'de uzun sredir kontroll devam eden Katar ve BAE-SA arasındaki gerilim su yzne kmıř ve bu olay sonrasında Doha ynetimi ve ABD arasındaki iliřkilerde de kısa sreli gerginlik yařanmıřtır. Bu olumsuz geliřmeye raęmen, Doha ynetimi lkesinde asker ssne ev sahiplięi yaptığı ABD ynetimi bařta olmak

zere Avrupa Birlięi (AB) lkeleri, Hindistan, Rusya ve in gibi dięer kresel aktrlerle ok taraflı diplomasi geliřtirerek 7 Haziran'ın olumsuz etkilerini yumuřatmaya alıřmıřtır. Geline srete Katar'ın gerekleřtirdięi blgesel ve kresel diplomatik giriřimlerin byk oranda bařarılı olduęu ve SA-BAE liderlięinde bařlatılan Katar'ı blgedeki tm olumsuz geliřmelerin bař sorumlusu řeklinde sunma abalarının etkisiz kaldığı grlmektedir.

1995 sonrasına bakıldıęında; Katar ynetiminin, dięer Krfez lkeleri gibi rejim gvenlięini saęlama abalarında nceki ynetimin aksine bazı radikal dnřmleri bařlattığı grlmektedir. Temelde, rejimi srdrme gibi temel bir stratejiye odaklanan ve yumuřak g unsurlarına dayalı sz konusu dıř ve i politika dnřmlerinin nemli birka unsurunu ise řunlardır: Kleřmiř blgesel sorunlarda arabulucu roln srdrme, ieride ve dıřarıda liberalizasyon faaliyetlerini artırma, zellikle ABD ile asker angajmanları yoęunlařtırma, blgesel geliřmelerde evrensel deęerlere daha fazla vurgu yapan sylem benimseme ve bu sylemi benimseyen aktrleri destekleme, byk uluslararası faaliyetlere ev sahiplięi yaparak Katar'ın uluslararası alandaki imajını ve algısını olumlu ynde deęiřtirme gibi temelde 2011 yılına kadar bařarılı olarak sregiden uygulamaların Arap ayaklanmaları sreciyle yoęun bir meydan okuma ile karřı kařıya kaldığı ve Katar'ın, Trkiye ile birlikte zellikle 2013 sonrasında blgesel izolasyona maruz kaldığı zellikle ifade etmek gerekir.



7-8 July 2019 / يوليو ٢٠١٩  
الدوحة - قطر  
Doha - Qatar



Böyle bir ortamda özellikle Doha yönetiminin bölgesel çatışmalarda taraf olmama ve çatışan taraflar arasında güvenilir arabulucu şeklinde varlığını sürdürme politikasının zarar gördüğü bir gerçek. 2008'de Lübnan'da 14 Mart ve 8 Mart koalisyonu arasında, 2007 yılında Husi milisler ve Yemen Hükümeti arasında, Sudan'da Darfur sorununun çözümü konusunda başarılı arabuluculuk girişimleri gerçekleştiren ve diğer pek çok bölgesel sorunda da bu yönde belirli mesafeler kaydeden Doha yönetiminin, Arap ayaklanmaları süresince Müslüman Kardeşler (MK) eksenli aktif ve müdahaleci bir bölgesel politika izlemesi, Katar'ın yumuşak güce dayalı dış politika kapasitesini zorlamıştır. Özellikle 2013'de Mısır'da askerî darbe ile MK destekli seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesi, Yemen, Libya ve Suriye'de iç savaşın şiddetlenmesi, Irak ve Şam İslam Devleti (İŞİD)

gibi küresel terör örgütlerinin ortaya çıkması ve bölgenin tamamen realist kaygılara teslim olması, Katar'ın arabulucu faaliyetlerine ve dolayısıyla yumuşak güç pozisyonuna önemli bir darbe vurmuştur.

“

**Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen 1995'te başlattığı ve Katar'ın bölgesel anlamda daha otonom olması stratejisine dayalı dış politika yöneliminde taviz vermeyen Doha yönetiminin, erken dönem şokunu atlatarak tekrar eski pozisyonunu kazanmaya yönelik girişimlerini yoğunlaştırdığına şahit olmaktadır.**

Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen 1995'te başlattığı ve Katar'ın

bölgesel anlamda daha otonom olması stratejisine dayalı dış politika yöneliminde taviz vermeyen Doha Yönetimi'nin, erken dönem şokunu atlatarak tekrar eski pozisyonunu kazanmaya yönelik girişimlerini yoğunlaştırdığına şahit olmaktadır. Bu bağlamda 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma meselesinde yoğun eleştiri alan sponsorluk sistemi Kafala'yı reforme eden, ABD ve AB ülkelere büyük ekonomik yatırım sözleri veren ve bu ülkeler ile askerî ticaretini genişleten ve tüm eleştirilere rağmen İran ve özellikle Türkiye ile ilişkilerini güçlendiren Katar'ın son dönemde yine bölgenin önemli kronik sorunu olan Afganistan meselesi ile ilgili güçlü arabuluculuk çalışmaları yürüttüğü görülmektedir. Bu çalışmalar, arabuluculuk ülkelerden Ürdün, Çad, Maldivler ve Senegal gibi ülkeler ile ilişkilerini düzeltten ve Filistin meselesindeki aktif rolünü sürdüren Katar'ın bölgesel sorunların çözümünde *vazgeçilmez arabulucu*



rolünü tekrar doğrular niteliktedir.

7 Haziran süreci başladığında ablukacı ülkeler ve kısa süreli de olsa ABD tarafından bölgede “terörist örgütleri” ve “radikalizmi” desteklemekle suçlanan Katar’ın, gelinen noktada hem Afgan gruplar hem de ABD-Taliban görüşmelerine 2013’ten beri ev sahipliği yapması ve son bir yıldır bu görüşmelerin yoğunlaşması, Katar’ın dönüşen bölgesel pozisyonuna ilişkin bazı ipuçları vermektedir.

2001’de el-Kaide terör örgütünü yok etmek ve Taliban rejimine son vermek amacı ile Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) liderliğinde Afganistan’a askerî operasyon düzenleyen ABD, 18 yıldır süren savaşı sonlandırmayı ve bu ülkeden askerlerini çekmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede Katar’ın rolüne ihtiyaç duyan ABD yönetimi, 29 Haziran’da Taliban ile olumlu geçtiği açıklanan görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeleri tamamlaması beklenen ve Afgan barışının kalıcı olması amacı ile planlan Katar ve Almanya destekli diğer önemli görüşmeler ise 7-8 Temmuz’da yine Doha’da Afgan gruplar arasında gerçekleşmiştir. Afgan hükümetini meşru hükümet olarak görmeyen ve “kukla rejim” olarak tanımlayan Taliban grubunun, Afganistan’ın diğer önde gelen isimleri ile yürüttüğü Doha merkezli görüşmelerin ileriye dönük olumlu gelişmelere katkı sağlayacağı açıklanmıştır.

Derin anlaşmazlıkları ve çözülmesi gerekli pek çok sorunu barındırmasına rağmen Afganistan meselesinde etkili tüm aktörlerin bir

şekilde aynı masa etrafında buluşabiliyor olması, sorunun çözümüne ilişkin ihtiyatlı bir umut oluşturmaktadır. 29 Eylül’de yapılması planlanan Afganistan başkanlık seçimleri ve 3 Kasım 2020’deki ABD başkanlık seçimleri öncesinde sorunun çözümüne yönelik güçlü gelişmelerin olmasını uman Trump yönetiminin hem Doha, hem de Pakistan ile bu yöndeki girişimlerini yoğunlaştırdığı bilinmektedir. Trump’ın bu konudaki aceleliliği bazı zamanlar verdiği demeçlere de yansımakta ve barış sürecini zora sokmaktadır. Nitekim 22 Temmuz’da, Afganistan’ı 10 günde haritadan silebileceğini, fakat bunu istemediğine yönelik Trump’ın açıklamaları da Afgan gruplar ve ABD arasında kısa süreli gerilime yol açmıştır. Halihazırda Taliban’ın Afgan hükümeti ile direkt görüşmeme ısrarı, bu meselenin çözümünde önemli bir engel oluştururken Trump’ın tehditkâr açıklamaları da Doha merkezli sürecin olumsuz ilerlemesine yol açması muhtemel gözükmektedir.

“  
**Görüşmelere, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban Heyetinin Başkanı Şer Muhammad Abbas Stanekzay öncülük etmektedir. Savaşı bitirmek amacı ile 22 Temmuz’da tekrar önce Afganistan ve sonra Katar’a giden Halilzad, Afgan barışına yönelik olumlu açıklamalar yapmıştır.**

Görüşmeler sonrasında Afgan gruplar, “barış için yol haritası” konusunda uzlaşa sağladıklarını açıklamış ve Taliban, sivil kayıpların “sıfıra” indirilmesi taahhüdünü vermiştir. Ayrıca Taliban bu görüşmelerde belirli şartlar doğrultusunda batı destekli Afgan hükümeti ile görüşebileceğini açıklamıştır. Afgan topraklarının hiçbir Afgan grup tarafından ABD’ye karşı kullanılmaması, yabancı güçlerin Afgan topraklarından çekilmesi, Afgan gruplar arasında görüşmelerin devam etmesi ve kapsamlı ateşkes anlaşması yapılması gibi dört temel unsuru barındıran görüşmelere ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban Heyetinin Başkanı Şer Muhammad Abbas Stanekzay öncülük etmektedir.

Savaşı bitirmek amacı ile 22 Temmuz’da tekrar önce Afganistan ve sonra Katar’a giden Halilzad, Afgan barışına yönelik olumlu açıklamalar yapmıştır. Bu gibi gelişmeler ve 9 Temmuz’da Katar Emiri Temim es-Sâni’nin Washington’a yaptığı ziyaret sırasında ABD’ye İran konusunda da arabuluculuk teklif etmesi, Doha yönetiminin dış politikada tekrar arabuluculuk rolüne yöneldiğini kanıtlayan önemli adımlar olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak çok boyutlu süregiden Afgan görüşmeleri ve Doha merkezli muhtemel diğer arabuluculuk görüşmeleri, Katar’ın rejim güvenliğini sağlama eksenindeki önemli stratejisini yeniden ve daha güçlü değerlendirmeye başladığını ortaya koymaktadır. ■